

Oude Begraafplaats

Purmerend



# Oude Begraafplaats Purmerend

Nieuwstraat 90

1441 CN Purmerend Noord Holland

[www.oudebegraafplaatspurmerend.nl](http://www.oudebegraafplaatspurmerend.nl)

Nieuwsbrief Najaar 2024

## Een Succesvolle Open Monumentendag!

Op zaterdag 14 en zondag 15 september vond de jaarlijkse Open Monumentendag plaats, en dit jaar kunnen we met trots zeggen dat het een groot succes was voor onze begraafplaats. Nog nooit eerder mochten we zoveel bezoekers verwelkomen. Met ongeveer 200 nieuwsgierige gasten per dag, was het een weekend vol ontdekkingen, verhalen en mooie ontmoetingen.



Foto: Cees Hartman

De belangstelling voor onze bijzondere begraafplaats was groter dan ooit. Bezoekers werden aangetrokken door onze historische koets, die een prachtig stukje geschiedenis van onze locatie weerspiegelt. Ook de rondleidingen waren zeer in trek; jong en oud genoten van de verhalen over het verleden en de unieke bezienswaardigheden die op het terrein te vinden zijn. Daarnaast was er ruimte om in eigen tempo de verhalen van de “stille bewoners” van de begraafplaats via QR-codes te verkennen.

Onze Open Monumentendag was niet alleen een succes dankzij het aantal bezoekers, maar ook dankzij de media-aandacht vooraf en de dag zelf. Verschillende lokale kranten en websites hebben ons evenement uitgelicht, wat ervoor zorgde dat onze boodschap en uitnodiging een breed publiek bereikten. We zijn blij dat zoveel mensen de kans hebben gegrepen om meer te leren over het erfgoed dat onze begraafplaats rijk is.

Kortom, we kijken met veel plezier terug op een geweldig weekend. We danken iedereen die heeft bijgedragen aan deze onvergetelijke dagen en hopen volgend jaar opnieuw een succesvol evenement neer te zetten. Tot dan!

## De herfst is weer begonnen



Op de begraafplaats is de herfst ingetreden, en de bomen kleuren in tinten van warm goud en diep oranje. Langzaam dwarrelen bladeren naar beneden en vormen ze een zacht tapijt op de paden. Tussen de grafstenen en onder oude bomen schieten de paddenstoelen weer omhoog, als stille wachters van de herfst. Er staan groepjes echte Honingzwammen met hun golvende hoedjes,

hier en daar de delicate glimmerinktzwammen die haast verborgen lijken tussen de bladeren. De lucht is fris, geparfumeerd met een mengeling van vochtige aarde en het zoete verval van gevallen bladeren. Het lijkt alsof de paddenstoelen haast met opzet rond de graven en tegen de boomstronken groeien, kleine tekenen van leven tussen het stille

gedenken. Sommige zwammen zijn fragiel en kwetsbaar, terwijl andere robuust lijken, hun sporen als een herinnering aan het leven dat blijft doorgegeven worden.

Wandelend door het zachte licht dat door de kale takken valt, krijgt de begraafplaats een bijna magische sfeer. De paddenstoelen, vergankelijk en toch vol leven, lijken net als de natuur zelf een soort sereniteit uit te stralen die troost biedt in dit stille seizoen



## Kom Langs op de Historische Markt!

We nodigen iedereen van harte uit om ons te bezoeken op de Historische Markt op 26 januari 2025 in Buurthuis Zuidoost, Middenpad 2, Zuidoostbeemster. Tussen 12.00 en 16.00 uur staan wij klaar met een kraampje om meer te vertellen over ons werk op de begraafplaats.

Als vrijwilligers zijn we trots op wat we doen, en tijdens de Historische Markt willen we graag uitleggen hoe we ons inzetten voor het behoud en onderhoud van deze bijzondere plek. Of je nu benieuwd bent naar de geschiedenis van de begraafplaats, meer wilt weten over onze activiteiten of misschien zelf geïnteresseerd bent om vrijwilliger te worden, je bent van harte welkom!

Kom langs voor een praatje, stel je vragen en ontdek hoe wij ons inzetten om het erfgoed van de begraafplaats levend te houden. We hopen je te zien op de Historische Markt!

## Uitgelicht!

### Een Verborgene Geschiedenis: De Ontdekking van een Oude Grafzerk

Tijdens het planten van een nieuwe heg op de oude begraafplaats van Purmerend kwamen we onverwachts een stukje lokale geschiedenis tegen dat decennialang verborgen was gebleven. Terwijl we gaten groeven voor de boompjes, stuitten we op iets hards – een grote, vlakke steen die ons werk onderbrak. Na een paar pogingen om eromheen te graven, besloten we de steen volledig uit te graven. Tot onze verrassing bleek het een oude, vergeten grafzerk te zijn.





De zerk lag niet op zijn oorspronkelijke plek. Een vrijwilliger die al jaren betrokken is bij de begraafplaats, herinnerde zich vaag een verhaal dat er ooit een klein schuurtje op het terrein had gestaan waarin schapen of geiten werden gehouden om het gras kort te houden. Deze grafzerk leek na ontruiming van het graf te zijn gebruikt als een stevige funderingssteen voor het schuurtje.



Na flink wat graven, en met de hulp van meerdere vrijwilligers, kregen we de zerk eindelijk los. Bij het omdraaien kwamen de volgende namen tevoorschijn, nog verrassend goed leesbaar:

***“Vrouwe Elisabeth Wilhelmina Carbasius, huisvrouw van Mr. François Gallis, overleden den 11 juni 1834.” “Mr. François Gallis, overleden den 6 juni 1841.” “Vrouwe Adriana Geertrui Meijboom, weduwe François Gallis, overleden den 23 april 1859.”***

De tekst bracht ons terug naar een andere tijd, en naar mensen die ooit een belangrijke rol speelden in de gemeenschap van Purmerend en Hoorn. François Gallis was een welgestelde man en bekleedde in Purmerend de functie van kantonrechter, een belangrijk ambt met aanzien in de samenleving. Gallis was oorspronkelijk afkomstig uit een vooraanstaande familie uit Hoorn, net als zijn tweede vrouw, Elisabeth Wilhelmina Carbasius, die afkomstig was uit de invloedrijke familie Carbasius. De familie Carbasius speelde destijds een belangrijke rol in de gemeenschap van Hoorn.

Wat opvalt op de grafzerk zijn de woorden *“vrouwe”* en *“huisvrouw”*. De titel *“vrouwe”* die bij Elisabeth en Adriana vermeld staat, wijst erop dat deze vrouwen tot de hogere burgerij behoorden. Hoewel het geen adellijke titel was, gaf het hun naam extra waardigheid en status. De aanduiding *“huisvrouw”* betekende in die tijd simpelweg *“echtgenote van”* en duidde Elisabeth's rol als echtgenote van François aan. Vrouwen hadden destijds zelden een eigen beroep; hun positie in de samenleving was vooral gekoppeld aan hun familie en echtgenoot.

Dankzij de inspanningen van onze vrijwilliger Henk Vallentgoed heeft de zerk nu een eerbiedige en passende nieuwe plek gekregen. Henk maakte een prachtig onderstel voor de zerk, zodat deze stevig en zichtbaar opgesteld kon worden. Bovendien regelde Henk via zijn broer Alex een kraan, waarmee de zware steen zorgvuldig op zijn nieuwe plek werd geplaatst. Dankzij hun inzet kan iedereen die de begraafplaats bezoekt nu deze bijzondere vondst bewonderen.



De vondst van deze zerk biedt ons een uniek inzicht in het leven van mensen die ooit deel uitmaakten van Purmerend en Hoorn. Met deze ontdekking hebben we niet alleen een grafzerk blootgelegd, maar ook een verhaal dat nieuwsgierigheid wekt en uitnodigt tot verder onderzoek. Zo blijft de geschiedenis van de begraafplaats levend.